



Gustaf Hellström i tredje riket

Vittnesmål från Hitlers nya Tyskland



GUSTAF HELLSTRÖM-SÄLLSKAPETS
SKRIFTSERIE

1

Red. Lennart Leopold och Sigurd Rothstein

”Det är svårt att tänka sig ett mer perfekt reportage än denna serie Tysklandsbrev.” Jolo

Den 30 januari 1933 inleds ett nytt skede i Europas historia, när Adolf Hitler utnämns till rikskansler. De därpå följande händelserna väcker stort uppseende i hela världen och naturligtvis även i Sverige.

Så gott som varje dag återger svensk press nyhetsbyråernas rapporter om det dramatiska skeendet i Tyskland – som branden i det tyska riksdagshuset, politiska motståndare som förföljs, häktas och mördas, parader, val i mars, bojkott av affärer och företag ägda av judar samt inrättandet av koncentrationsläger.

Av sin tidning får *Dagens Nyheter*s korrespondent i London, Gustaf Hellström, uppdraget att företa en reportageresa i Hitlers nya Tyskland, för att på plats försöka skapa klarhet i vad som egentligen händer. Hellström accepterar och tänker sig att han bör göra detta ”med så objektiva ögon som möjligt [...] se mig omkring och söka, som jag gjort här i England, slå mig i slang med kreti och pleti och söka lusa ut stämningen”.

För att dölja det verkliga syftet tar Hellström med sin hustru och maskerar sin färd som en vanlig turistresa, men i hemlighet har han bland annat genom kollegor på *The Times* skaffat sig värdefulla kontakter och introduktionsbrev som sedan kommer väl till pass.

De uppmärksammade reportagen publiceras i *DN* under andra hälften av maj 1933 och ges kort därefter ut i bokform på Bonniers förlag under titeln *Det tredje riket. Från Hitlerkupp till tysk folkenighet*.

I Gustaf Hellström-sällskapets bok återges originalbokens text, men därtill också ett par introducerande essäer samt kommentarer och förklaringar, skrivna av Lennart Leopold och Sigurd Rothstein, som är lärare och forskare vid Högskolan Kristianstad.